

**BINNENGEKOMEN
TEAM POSTBEHANDELING EN
ARCHIVERING
D.D. 21 -11-2023
No. 2023- 04733 (CERK)
No. 2023- 04734 (RAAD)**

Graag maak ik gebruik om in drie minuten jullie een beeld te geven van Ponyclub Maastricht.

De beslissing die jullie vanavond nemen over café den Dolhaard heeft een grote impact op mijn ponyclub.

Voor de zekerheid lees ik mijn woorden voor zodat ik niet 3 minuten alleen maar over paarden praat.

- De ponyclub bestaat volgend jaar 65 jaar op sint Pieter
- Sinds 2010 is het "mijn" ponyclub die ik met veel plezier en passie run
- ik heb wat beelden voor jullie verzameld om de ponyclub hier naar toe te brengen.

Ik noem mijn ponyclub ecologisch. Ons weidebeheer is geheel biologisch waardoor er in de wei veel kruiden en wilde bloemen groeien die gezond zijn voor de paarden en de wei fijn maakt voor bijen, vlinders en vogels. Mijn paarden krijgen biologisch hooi en we composteren onze schone mest voor ons weidegras. Mensen uit de buurt en het CNME komen compost halen voor de tuin.

De wei is zo ingedeeld dat de paarden van nature veel lopen, zoals een kudde in het wild het ook zou doen.

Mijn paarden zijn IJslanders en super gezond; ze staan het hele jaar lekker buiten, de hoeven worden op een natuurlijke manier bekapt, we rijden ze zonder stijgbeugels en bit.

Paarden zijn kudde dieren, en mijn kudde is een echte kudde met familie banden en alle leeftijden samen. Soms wordt er een veulen geboren. Een lief klein wezentje dat ons allemaal diep raakt. De hele buurt leeft mee. Deze zomer heb ik nachten lang in een stoel in de wei geslapen om de geboorte van ons veulen Kraekja te kunnen begeleiden.

De lessen die ik geef voor kinderen en volwassenen zijn gericht op echt contact maken met de paarden en leren rijden via lichaamstaal. Je leert het paard en jezelf kennen en je bent buiten in de natuur. Ik weet precies op welk paard ik welk kind zet, om ze de les te geven die ze op dat moment nodig hebben. Een extra uitdaging of juist niet, voorop of achteraan in de rij, alles is van invloed op je les.

De volwassenen rijden vaak op hun favoriete paard, lekker ontspannen genieten van de rit en daarna samen aan de koffie, thee en taart. Als het niet regent ;)

Tijdens de individuele therapeutische begeleiding ga ik veel meer de diepte in. Een paard is een mooie heldere spiegel, begrijpt je zonder woorden, kan een knuffelbeer zijn of vraagt juist om dapperheid. Het paard dat ik uitkies is mijn perfecte partner om iets voor het kind te kunnen betekenen.

Ik lees ter afsluiting drie citaten voor van enkele stichtingen waar ik therapeutisch mee samenwerk.

Bibihuis:

“ door de equi-therapie bij ponyclub Maastricht zijn de kinderen van het Bibihuis meer in balans gekomen en heeft het hun zelfvertrouwen doen toenemen”

Stichting Astarta:

“Rijden in het hier en nu zorgt ervoor dat kinderen op andere gedachten kunnen komen

Stichting Emovita:

“Met een hart voor kinderen en ouders biedt samen met haar paarden een unieke plek waar op liefdevolle wijze gebouwd kan worden aan een stevig fundament. Een plek waar mens en dier echt gezien worden, als ook gesterkt in de eigen kracht en wijsheid.

Dank voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie zien dat mijn werk belangrijk is voor gemeente Maastricht en dat de ponyclub deel is van de natuur in het Jekerdal en een thuis is voor velen. Ik gun het café zijn vergunningen en ik hoop dat jullie ervoor zorgen dat er een situatie ontstaat waar ook mijn ponyclub beter van wordt.